

Minnen från Robot 08 av Krister Wictorsson

Krister Wictorsson berättar: "Den tid jag var i kontakt med Robot 08 var endast under min värnplikt, närmare bestämt från januari 63 t o m muck i oktober. Efter en 1:a kurs på KA2 vid Gräsvik flyttade vi ut till Kungsholmen innan jul och nyårsuppehållet, jag förstod senare att detta var för att befälet skulle få trupptraktamente under ledigheten.

Nåväl, vi fick börja med att lära oss roboten i detalj, det var många gånger vi fick plocka isär och sätta ihop den. Vi höll till i "Gröna skjulet" och när vi kunde alla robotens delar började vi köra motorprov. Det gick till så att roboten placerades på en ställning utanför gröna skjulet. Det blev ganska många motorprov och de som bodde i närheten av Finskan svor säkert över det oväsen vi levererade till dem.

Efter perioden på Kungsholmen förflyttades vi till ett övningsfält norr om Karlsborg varifrån ett antal robotar sköts ut över Vättern. Efter en tid i luften gavs landningssignal varvid motorn stoppade och en "flytsäck" utlöstes och roboten landade i Vättern. Hur vi bärgade den har jag glömt men det var väl något slags farkost som hämtade den.

Efter övningsuppehållet flyttade vi till Fårösund och Vialmsudd. Uppställningarna på morgonen var en historia för sig. När batterichefen, kapten Emanuelsson, kommenderade "befälen till mig" grupperade sig ett stort antal befäl runt honom och kvar stod ett betydligt färre antal beväringar. Efter uppställning transporterades vi till Vialmsudd varifrån robotar sköts. Där var väldigt mycket väntan och vi blev riktiga fenor på att kasta varpa med flata kalkstenar. Här var det betydligt mera jobb för oss beväringar eftersom roboten landade i saltvatten vilket krävde en ordentlig sanering som kunde ta halva natten. Efter att ha landat i Östersjön plockades roboten upp av en Minutläggare. Målet för roboten utgjordes av en förankrad utrangerad motortorpedbåt. En speciell händelse sitter i mitt minne. Vid ett skott tände bara den vänstra krutraketen varvid roboten gjorde en, vad som i golf kallas slice, och störtade i strandkanten.

I oktober var det dags för muck för de som inte hade det goda omdömet att söka anställning, vilket ett antal av oss gjorde. Sista dagen innan de franska teknikerna reste hem bjöd de på korgavis med Algeriskt rödvin. Efter den festen transporterades de blivande korpralerna hem på ett lastbilsflak."